



Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α.Σ.Ε ΣΤΗ Σ.Α

Από το Θανάση Φωλιά

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι καλημέρα. Τα τελευταία χρόνια όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας πολύ δε περισσότερο εμείς του ΟΤΕ ζούμε πολύ δύσκολες στιγμές. Με το ιδιοκτησιακό καθεστώς εδώ και 16 χρόνια αβέβαιο και με τα εργατικά και τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα με τις επιλογές των κυβερνήσεων που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα από το 1990 και μετά να βάζονται καθημερινά.

Μετά την μεταπολίτευση ήταν κοινή πεποίθηση ότι: **Η ενέργεια, οι επικοινωνίες, οι βασικές συγκοινωνίες, το νερό και οι κρατικές υποδομές,** αποτελούν στρατηγικούς τομείς, οι οποίοι θα παραμείνουν εσαεί υπό δημόσιο έλεγχο. **Από το τέλος του 1993** και μετά καμία κυβέρνηση δεν σεβάστηκε ούτε το φυσικό περιβάλλον, η προστασία του οποίου αποτελεί συνταγματική επιταγή, ούτε τους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, ο δημόσιος χαρακτήρας των οποίων αποτελούσε δέσμευση προγραμματική και κυβερνητική όλων των κομμάτων.

Για το περιβάλλον ούτε λόγος να γίνεται καταστρέφεται καθημερινά, ενώ συγχρόνως οι στρατηγικοί τομείς της οικονομίας, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ έχουν βγει στα χρηματιστήρια, ενώ τα λιμάνια και η παιδεία παραδίνονται και αυτά στα ιδιωτικά κεφάλαια και συμφέροντα.

Το παγκόσμιο κεφάλαιο ασύδοτο και άπληστο με δεκάδες παρασιτικές παραλλαγές και μορφές επιτίθεται στην χώρα μας για να τα πάρει όλα.

Η παρούσα κυβέρνηση με το πρόσχημα των μεταρρυθμίσεων και καλυμμένη πίσω από το άλλοθι πως τα ίδια έκαναν και οι προηγούμενοι, πιστή στο κεφάλαιο που εκπροσωπεί και τη στηρίζει και ξεφλώντας προεκλογικά και άλλα γραμμάτια έχει βγάλει τη χώρα σε πλειστηριασμό.

Δεν γνωρίζω αν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο παράδοσης ελληνικών επιχειρήσεων σε Γερμανικά και άλλα συμφέροντα αλλά ένα είναι σίγουρο πως η μια μετά την άλλη οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας παραδίδονται άνευ όρων στα παγκοσμιοποιημένα αρπαχτικά.

Η έγκριτη «Ελευθεροτυπία» στο κυριακάτικο φύλο της έγραψε επί λέξη: **Με αδιαφανείς διαδικασίες** η κυβέρνηση προχωράει στο ξεπούλημα δύο στρατηγικής σημασίας τομέων της Ελληνικής οικονομίας τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια. Δηλαδή η κυβέρνηση ξεπουλάει τον ΟΤΕ και την ΔΕΗ. Έτσι έγραφε

η «Ελευθεροτυπία» στις 11 Νοέμβρη και όπως φαίνεται δικαιώθηκε.

Θα πρέπει επιτέλους να ξυπνήσουμε και να προβληματιστούμε. Αν με τη φόρα που πήραν τα ξεπουλήσουν όλα, τι θα μείνει στο τέλος στη θυμαστή μας χώρα;

Θα μείνουν: Τα χρέη, τα κλειστά εργοστάσια, οι άνεργοι, οι χωματερές, τα σουβλατζίδικα, και οι καφετέριες, μαζί φυσικά με τη γκρίνια για τη μικρή μας παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα και η κακομοιριά μας.

Μετά από την υπογραφή της κατάπτυστης σύμβασης με την εθελουσία τα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα και οι σταθερές εργασιακές σχέσεις βάζονται καθημερινά.

Τις σταθερές εργασιακές σχέσεις δεν τις χάσαμε μόνο από τις κακές κυβερνήσεις αλλά τις χάσαμε με υπογραφή των δικών μας συνδικαλιστών με την κατάπτυστη εθελουσία. **Ενώ τη σύνταξη θα τη χάσουμε** με επιλογές των κυβερνήσεων, με την αφαιμάξη των αποθεματικών των ταμείων με τα δομημένα κ.λ.π και με την ταφόπλακα που έβαλε στο ταμείο μας η εθελουσία μαμούθ.

Το σχέδιο τους είναι να μην υπάρχουν σταθερές εργασιακές σχέσεις, να δώσουν όλο το έργο σε εργολάβους και να απασχολούν εργαζόμενους μέσω θυγατρικών με περιορισμένα εργασιακά δικαιώματα. **Γι' αυτό παρατηρούμε το φαινόμενο** από τη μία να μονιμοποιούνται 350 περίπου συμβασιούχοι και από την άλλη να προσλαμβάνονται τριπλάσιοι. Μόνο η ΟΤΕ -PLUS προσέλαβε 250 και χρησιμοποιούνται με 700 ευρώ σαν κανονικοί τεχνίτες του ΟΤΕ.

Ταυτόχρονα στη βουλή οι κυβερνήσεις δεν προλαβαίνουν να ψηφίζουν υπέρ της εργοδοσίας ρυθμίσεις και νομοσχέδια, για απασχολήσιμους εργαζόμενους, για προγράμματα STAGE, για ελαστικά ωράρια κ.λ.π.

Εκτός από τα γενικά προβλήματα εμείς σαν εργαζόμενοι του ΟΤΕ μπροστά μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τρία πολύ σοβαρά θέματα. **Το ιδιοκτησιακό, το ασφαλιστικό και την υπογραφή Σ.Σ.Ε.** Λόγω του περιορισμένου χρόνου θα αναφερθώ και στα τρία αυτά σοβαρά ζητήματα όσο πιο αναλυτικά μπορώ, ξεκινώντας από το ιδιοκτησιακό.

Το ιδιοκτησιακό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Εδώ και 16 περίπου χρόνια οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν τη χώρα προσπαθούν να ξεπουλήσουν τον ΟΤΕ και δεν το κατάφεραν. Όμως η σημερινή κυβέρνηση απ' ότι φαίνεται έχει βάλει σκοπό να μας αποτελειώσει, με την πλήρη ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ. Δηλαδή με την παράδοση που επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση παραδίνοντας τον Ελληνικό κρατικό ΟΤΕ στον Γερμανικό κρατικό ΟΤΕ της Deutsche –Telekom, βαφτίζοντας την παράδοση σε στρατηγική συμμαχία.

Αν αυτή είναι μεταρρύθμιση να ξεπουλάς δηλαδή τις τηλεπικοινωνίες της χώρας με ότι αυτό συνεπάγεται για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας στους Γερμανούς και οι Έλληνες να θεωρούνται ανίκανοι να διοικήσουν τον ΟΤΕ όπως το κάνανε τόσα χρόνια, τότε οι κυβερνώντες ας παραδώσουν και την κυβέρνηση στους Γερμανούς!

Μετά το ιδιοκτησιακό για όλους εμάς τους εργαζόμενους επίσης κορυφαίο ζήτημα είναι και το ασφαλιστικό.

Το ασφαλιστικό δεν λύνεται γιατί δεν θέλουν να λυθεί και ας μην κρύβονται πίσω από το δακτυλάκι τους. Αν θέλανε πραγματικά να το λύσουν, το ασφαλιστικό θα είχε λυθεί για τον επόμενο αιώνα με τρεις απλές κινήσεις.

- 1. Αν** το κράτος έδινε τα χρωστούμενα στα ταμεία που είναι κάπου κοντά στα 8.5 δις ευρώ
- 2. Αν** οι εργοδότες καταβάλανε από τις εισφορές και αυτοί κοντά στα 17 δις που χρωστάνε και

που δεν τα καταβάλουν και συνεχώς τους γίνονται χαριστικές ρυθμίσεις..

3. Αν το κράτος καταπολεμούσε τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία.

Όμως δεν θέλουν να το λύσουν το ασφαλιστικό γιατί έχουν άλλα σχέδια.

Το ένα τους σχέδιο είναι η ενοποίηση των ταμείων με την εξίσωση δηλαδή προς



ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΗΚΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ!

τα κάτω όπου θα την πληρώσουμε εμείς και θα την πληρώσουμε να είμαστε σίγουροι τα λεγόμενα ρετιρέ και οι προνομιούχοι. Με περικοπές των συντάξεων μας και με αύξηση των εισφορών.

Το άλλο σχέδιο τους είναι να μας οδηγήσουν όλους στις ιδιωτικές ασφαλιστικές για να έχουν πελάτες μας και τώρα θα πρέπει να αρχίσουν να δίνουν τις πρώτες συντάξεις και τα λεφτά δεν υπάρχουν γιατί τα φάγανε και εκεί.

Οι διάφοροι νόμοι, Σιούφα, Ρέππα, Πετραλιά και έπεται συνέχεια είναι νόμοι που ο ένας αργά αλλά σταθερά συμπληρώνει τον άλλο με κύριο στόχο μακροπρόθεσμα να πάνε όλοι οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ και να παίρνουν μια ενιαία σύνταξη και από εκεί και πέρα όποιος θέλει να έχει καλύτερη και μεγαλύτερη σύνταξη να πηγαίνει στην ιδιωτική ασφάλιση.

Γι' αυτό συναδέλφισσες και συνάδελφοι η κυβέρνηση και οι εργοδότες φίλοι της δεν δίνουν στα ταμεία τα χρωστούμενα και γι' αυτό το κράτος στηρίζει και δεν καταπολεμά την μαύρη εργασία.

Το ασφαλιστικό όμως συνάδελφοι ενώ αγγίζει όλους τους εργαζόμενους και περισσότερο τους νέους και της γυναίκας, άφησε εκτός τους δημοσιογράφους για να μπορούν ανενόχλητοι να παραγαλίζουν κατά των άλλων εργαζομένων. Όπως επίσης οι βουλευτές μαζί με τους δικαστές το δικό τους ασφαλιστικό το έφτιαξαν στα μέτρα τους.

Για το ασφαλιστικό δεν ζητάμε πολλά τα θέλουμε όλα. Εμείς πληρώσαμε και πληρώνουμε τις εισφορές μας θέλαμε δεν θέλαμε γιατί μας τις κρατούσαν υποχρεωτικά. Άλλοι μας κλέψανε τα λεφτά απ' το ταμείο μας και αυτοί πρέπει να τα επιστρέψουν.

- **Θέλουμε** να παίρνουμε σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας.
- **Θέλουμε** μια σύνταξη που να καλύπτει όλες τις σύγχρονες ανάγκες της ζωής μας.
- **Θέλουμε** δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Μπορεί να αργήσαμε να βγούμε στους δρόμους αλλά το ασφαλιστικό δεν έκλεισε και μπορούμε να παλέψουμε για όλα και ιδιαίτερα για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά. Μεθαύριο είναι μια καλή ευκαιρία να βγούμε επιτέλους στους δρόμους, να παλέψουμε για αυτά που μας πήραν και για αυτά που θέλουν να μας πάρουν.

Εκτός από το ιδιοκτησιακό και το ασφαλιστικό έχουμε μπροστά μας την υπογραφή Σ.Σ.Ε.

Σαν ΑΣΕ προτείναμε να καθίσουμε όλοι μαζί κάτω να συμφωνήσουμε σε 6 σημεία και να πάμε να τα διεκδικήσουμε και όχι να βάλουμε 200 αιτήματα και στο τέλος να μην διεκδικούμε κανένα όπως έγινε με τις τελευταίες Σ.Σ.Ε

1. **Άμεση** κατάργηση του άρθρου 5 και επαναφορά του παλιού Γ.Κ.Π.
2. **Αναπροσαρμογή** όλων των επιδομάτων και να υπογραφεί επιτέλους σύμβαση και για θεσμικά αιτήματα.
3. **Ένταξη** στα βαρέα και ανθυγιεινά όλων των τεχνικών που εργάζονται σε εξωτερικές εργασίες ή τουλάχιστον σε όσους εργάζονται στις καλωδιακές.
4. **Μονιμοποίηση** όλων των συμβασιούχων με ταυτόχρονη αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους

και κλείσιμο όλων των δουλεμπορικών θυγατρικών.

5. Αναγνώριση της προϋπηρεσίας και των πτυχίων τους για όλους τους νέους εργαζόμενους που προσλήφθηκαν στον οργανισμό με τον τελευταίο διαγωνισμό. Ειδικά για την προϋπηρεσία που ήταν απαραίτητος όρος για την πρόσληψη τους.

6. Αυξήσεις σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς μισθούς και σύμφωνα με τις ανάγκες της ζωής, γιατί δεν μπορεί όλα τα προϊόντα να έχουν αυξηθεί 30% και εμείς να πάμε να υπογράψουμε αύξηση ακόμη και κάτω από τον πλασματικό πληθωρισμό.

Σήμερα εδώ μαζευτήκαμε να κάνουμε τον απολογισμό της χρονιάς και θα έπρεπε να απολογούμαστε για το τι έκανε η ΠΕΤ- ΟΤΕ τη χρονιά που πέρασε και η κάθε παράταξη χωριστά. **Σαν εκπρόσωπος της ΑΣΕ** θα μπορούσα να πω πολλά για τη δράση που είχαμε τη χρονιά που πέρασε. Στην επαρχία μέσω των συνελεύσεων όπου είχαμε περισσότερο χρόνο το εξηγήσαμε, εδώ ο χρόνος είναι πολύ λίγος. Θα επιχειρήσω όμως επιγραμματικά να αναφερθώ σε ορισμένα βασικά που παλέψαμε με τις λιγοστές δυνάμεις που είχαμε.

Παλέψαμε για την **μονιμοποίηση** όλων των **συμβασιούχων**, για το **μοίρασμα του πριμ ισόποσα**, για την **διατήρηση των θέσεων εργασίας** μας με συλλήψεις εργολάβων που παραβίαζαν το απόρρητο των επικοινωνιών, για το **αξιολόγιο** με την άρνηση να πάμε να αυτοαξιολογηθούμε καθώς και για τις προσλήψεις της ΟΤΕ- PLUS που πάνε να αντικαταστήσουν τη σταθερές εργασιακές σχέσεις με μαύρη εργασία.

Από Δευτέρα που ξεκινάμε απεργίες σαν συνδικαλιστικό κίνημα και σαν απλοί εργαζόμενοι πρέπει να καθίσουμε κάτω και να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Να μάθουμε από τα λάθη μας, να δούμε γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και να σταματήσουμε να κάνουμε τα ίδια λάθη.

Κατά τη γνώμη μου, **πρώτο λάθος** είναι ότι οι μισοί Έλληνες περιμένουν πότε το κόμμα τους θα γίνει κυβέρνηση να έρθουν στην εξουσία και να εκδικηθούν τους άλλους μισούς και τούμπαλιν. Μη βλέποντας πως στο τέλος όλοι μαζί θα βουλιάξουμε.

Δεύτερο λάθος είναι γιατί οι κυρίαρχες παρατάξεις και οι κομματικοί συνδικαλιστές δεν κοιτάζουν τους συναδέλφους, σαν συναδέλφους και να παλέψουν μαζί τους για το κοινό καλό, αλλά σε πολλές περιπτώσεις άλλοτε **ταυτίζονται** με την «εταιρεία» τους και μάλιστα με φανατικό τρόπο και άλλοτε **ταυτίζονται** με τα **κομματικά τους συμφέροντα** εκτελώντας κομματικές εντολές, για να μπορούν αργότερα να πάνε, άλλος για βουλευτής, άλλος για πρόεδρος σε θυγατρική και άλλος για διευθυντής ή προϊστάμενος.

Αυτή την τακτική και την ταύτιση δεν την έχουν μόνο οι δικοί μας κομματικοί συνδικαλιστές στον ΟΤΕ αλλά και πολλοί άλλοι σε άλλες ΔΕΚΟ.

Πολλοί συνάδελφοι ιδιαίτερα της επαρχίας αναρωτιέστε συνεχώς τι είναι η ΑΣΕ και θα εξηγήσω για μια ακόμη φορά για να καταλάβει και ο τελευταίος συνάδελφος τι είναι η ΑΣΕ.

Η ΑΣΕ είναι μια **Ανεξάρτητη Συσπείρωση Εργαζομένων** που δρα στον χώρο του ΟΤΕ εδώ και 23 χρόνια. **Δεν έχει πρόεδρο και γραμματέα** όλοι είμαστε ίσοι και παλεύουμε πάνω στο πρόβλημα. **ΑΣΕ** δεν είναι μόνο ο **Φωλιάς**, ο **Φασάκης**, ο **Μπρόφας** κ.λ.π. **ΑΣΕ** είναι οι 115 συνάδελφοι που απάρτιζαν το ψηφοδέλτιο και όλοι οι εργαζόμενοι που δεν σκύβουν το κεφάλι σε κανέναν κερατά. **Για όλους εμάς** ο συνδικαλισμός είναι **ελευθερία**, είναι **στάση ζωής** και όχι σκαλί για να ανέβουμε ψηλότερα. Γι' αυτό συνεχίζουμε και παλεύουμε ανεξάρτητα και δεν ενταχθήκαμε σε καμία κομματική παράταξη.

Η ΑΣΕ παλεύει και θα συνεχίσει να παλεύει και μέσα από τα συνδικάτα γι' αυτό μπήκαμε στην εκτελεστική επιτροπή μετά από πολλά χρόνια και έξω απ' αυτά κοντά στους εργαζόμενους και στους χώρους δουλειάς για ένα πραγματικά **ανεξάρτητο και ακηδεμόνευτο συνδικαλιστικό κίνημα** και σε αυτό το δρόμο καλούμε όλους τους εργαζόμενους του ΟΤΕ.

Μπροστά μας έχουμε πολύ δρόμο και οι αγώνες των εργαζομένων για ένα καλύτερο αύριο δεν έχουν τελειωμό. Για να έχουμε όμως ελπίδα στη συνέχεια των αγώνων πρέπει πρώτα όλοι εδώ μέσα και όχι μόνο, να συνειδητοποιήσουμε μερικά αυτονομία πράγματα και να χαράξουμε στρατηγική.

Πάνω απ' όλα πρέπει ξεκάθαρα να οριοθετήσουμε τους αντιπάλους και τους εχθρούς μας που βρίσκονται μέσα και έξω από τον ΟΤΕ. Τους Βουρλούμηδες, τους χρηματιστές, τους εργολάβους, τους πολιτικούς και συνδικαλιστικούς εκπροσώπους τους και κυρίως όμως **να μην ταυτιζόμαστε** μαζί τους. **Να συνειδητοποιήσουμε** ότι δεν είμαστε συνεργάτες τους αλλά αιώνιοι αντίπαλοί τους.

Αν συνειδητοποιήσουμε πως εμείς είμαστε εργαζόμενοι και **αν οριοθετήσουμε** ξεκάθαρα μέσα μας τους αντιπάλους μας και τους εχθρούς μας, τότε στους απεργιακούς μας αγώνες που θα ξεκινήσουμε από Δευτέρα μπορούμε να νικήσουμε και θα νικήσουμε.

- **Οι** προηγούμενες απεργιακές κινητοποιήσεις μας που απέτρεψαν την μέχρι σήμερα πώληση του ΟΤΕ.
- **Η** τεράστια επιτυχία της απεργίας για το ασφαλιστικό.
- **Η** άρνηση εκατοντάδων εργαζομένων να προσέλθουν για να αυτοαξιολογηθούν έδειξαν το δρόμο.

Εμείς της ΑΣΕ και στις προηγούμενες απεργιακές κινητοποιήσεις και σε κάθε μορφή αγώνα που επέλεξε η ΟΜΕ δώσαμε όλο μας τον εαυτό. Αυτό κάναμε μέχρι σήμερα, το ίδιο θα κάνουμε και αύριο και όποτε χρειαστεί.

Θα νικήσουμε και πρέπει να νικήσουμε για εμάς και τα παιδιά μας και γιατί το χρωστάμε στους γονείς μας που πάλεψαν δίνοντας την ίδια την ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι.

Επαναλαμβάνω: Όλοι μαζί ενωμένοι χωρίς κομματικές σκοπιμότητες.

Από τη Δευτέρα όλοι στον αγώνα, όλοι στους δρόμους!

Σας ευχαριστώ.