



## Αλήτες Συκοφάντες & Επικίνδυνοι

Αθήνα 19/5/2014

Με αφορμή ένα μέρος της τοποθέτησής μας στο συνέδριο της ΟΜΕ – ΟΤΕ που αφορούσε στη ναυτική τραγωδία έξω από τη Σάμο η οποία στοίχισε τη ζωή σε 22 μετανάστες και τη διαχείριση του σήματος κινδύνου από τους συναδέλφους στο OLYMPIA RADIO η ηγετική ομάδα της ΑΣΕ ΟΤΕ εξαπέλυσε μια ακόμη – γιατί δεν είναι η πρώτη – βρώμικη επίθεση εναντίον μας.

Δεν έχει νόημα να ασχοληθούμε με τον οχετό που έχει ξεχειλίσει, ούτε και έχουμε ανάγκη το ISO της αριστεροσύνης τους. Έχει όμως νόημα να λεχθούν κάποια πράγματα σχετικά με το θέμα της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα γιατί αυτοί οι **Αλήτες**, αυτοί οι **Συκοφάντες**, γίνονται πλέον και **Επικίνδυνοι**.

1. [Η τοποθέτησή μας για το ναυάγιο έχει αναρτηθεί στο blog της Αγωνιστικής Συνεργασίας](#) και είναι στη διάθεση όποιου συναδέλφου ήθελε να ανατρέξει.
2. Στις 29/1/2014 ο [ΟΤΕ εξέδωσε ένα δελτίο τύπου](#) με τίτλο «Οι τηλεπικοινωνίες σώζουν ζωές» και με ένα από τους υπότιτλους «OLYMPIA RADIO: Συνταξιδιώτης στη θάλασσα» ([κατεβάστε το αρχείο](#)). Στο δελτίο αυτό μεταξύ άλλων αναφερόταν ότι το 2013 το OLYMPIA RADIO συνέβαλε σε 164 περιπτώσεις ναυαγίων – ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα όπου διασώθηκαν 1.715 άνθρωποι. Τέτοιες αναφορές και τέτοια δελτία που δεν είναι τίποτε άλλο από απεικόνιση της πραγματικότητας είναι επιβράβευση και για τον ΟΤΕ και πολύ περισσότερο για το OLYMPIA RADIO και τους συναδέλφους που εργάζονται εκεί. Για την ηγετική ομάδα της ΑΣΕ ΟΤΕ όμως αυτά τα δελτία είναι ενοχλητικά και θα προτιμούσαν ή θα τους βόλευαν δημοσιεύματα που να βγάζουν τον ΟΤΕ, το OLYMPIA RADIO και τους συναδέλφους συνυπεύθυνους για τις ζωές που χάθηκαν.
3. Σε καμία από τις ναυτικές τραγωδίες που έχουν συμβεί τις τελευταίες δεκαετίες και για να θυμίσουμε μερικές το ΗΡΑΚΛΕΙΟ το 1966, το ΔΥΣΤΟΣ το 1996, το ΣΑΜΑΙΝΑ το 2000 και τελευταίο το ναυάγιο έξω από τη Σάμο οι εισαγγελικές αρχές ποτέ δεν κάλεσαν κανένα από τη διοίκηση του ΟΤΕ. Αντίθετα πέρασαν από κόσκινο τα ημερολόγια του παρακτίου και τους συναδέλφους που ήταν βάρδια και διαχειρίστηκαν τα σήματα κινδύνου. Οι συνάδελφοι σε όλες τις περιπτώσεις ανταποκρίθηκαν με τον καλύτερο τρόπο και ποτέ και κανείς δεν κατηγορήθηκε για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων. Ίσως ούτε κι' αυτό να βολεύει τη νομενκλατούρα της ΑΣΕ.
4. Κλείνουμε εδώ και ταυτόχρονα επισυνάπτουμε την επιστολή που έστειλε στην ΑΣΕ, ο συνάδελφος που διαχειρίστηκε το σήμα κινδύνου στο OLYMPIA RADIO.

### ΣΤΟΥ ΚΟΥΦΟΥ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΟΣΟ ΘΕΛΕΙΣ ΒΡΟΝΤΑ!

Συνάδελφοι της ΑΣΕ-ΟΤΕ

Την πρώτη φορά που ήρθατε στον παράκτιο σταθμό Ολυμπία Ράδιο σας εξηγήσαμε για ποιό λόγο είναι εδώ οι συνάδελφοι της εθελουσίας.

**Δεν το καταλάβετε** και επανήλθατε με την επιθεώρηση εργασίας. Σας το ξαναεξηγήσαμε. Όμως και πάλι, όπως φαίνεται από την ανακοίνωσή σας, δεν το έχετε καταλάβει ή δεν θέλετε να το καταλάβετε προφανώς για να κάνετε τα συνδικαλιστικά σας παιγνιδάκια. (Για κάποιον που έχει **υπηρετήσει** στην έρευνα και διάσωση της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, τα παρακάτω θα ήταν αυτονόητα. Και ένας απ' αυτούς είναι και ο

συνάδελφος Γιάννης Δούκας, είτε σαν εργαζόμενος στον ΟΤΕ, είτε σαν ραδιοτηλεγραφετής στο εμπορικό ναυτικό).

Εμάς εδώ στον παράκτιο ποσώς μας ενδιαφέρει ο δείκτης νοημοσύνης σας ή τα παιγνιδάκια σας. ΟΜΩΣ, όταν πρόκειται για ζήτημα ανθρωπίνης ζωής, δεν επιτρέπουμε σε ΚΑΝΕΝΑΝ για οποιονδήποτε λόγο να παρεμβαίνει στη λειτουργία και στο ΙΕΡΟ έργο του Παρακτίου. Αν, μετά από τα παρακάτω, ξανάρθετε.... ε τότε θα πιστέψω ότι πράγματι δεν έχετε ίχνος ανθρωπιάς μέσα σας.

Και εξηγούμαι (σαν υπογράφων), για άλλη μια φορά μπας και το καταλάβετε! Μετά την εθελουσία του 2013, στον παράκτιο μείναμε 4 παλιοί πεπειραμένοι και 5 παιδιά της ΟΤΕPLUS με ετήσια υπηρεσία στο σχετικό αντικείμενο, χρόνος σχετικά ελάχιστος για την απόκτηση εμπειρίας διάσωσης ναυαγών (οι σχετικές σχολές ραδιοτηλεγραφετών ήταν 3ετούς φοίτησης και έχουν σταματήσει να λειτουργούν από το 1983) . Για να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης της 24ωρης λειτουργίας της υπηρεσίας έπρεπε να προσληφθεί άμεσα καινούργιο προσωπικό, πράγμα που έγινε με την πρόσληψη 8 νέων συναδέλφων. Το αντικείμενο του Παρακτίου για τα νέα αυτά παιδιά ήταν τελείως άγνωστο (στην αγορά εργασίας γνώστες του παρακτιακού αντικειμένου δεν υπάρχουν πλέον) και έπρεπε να μπουν σε ένα πρόγραμμα εντατικής εκπαίδευσης για να μάθουν τα στοιχειώδη. Για το λόγο αυτό επανήλθαν στην υπηρεσία 5 αποχωρήσαντες με την εθελουσία συνάδελφοι με 4μηνη σύμβαση εκπαιδευτικού έργου. Συγχρόνως δε αν παρουσιαζόταν ανάγκη για παροχή έκτακτης βοήθειας στο έργο μας σε περίπτωση ναυαγίου, αφού η εκπαίδευση γινόταν στο χώρο εργασίας, θα μπορούσαν να δώσουν χέρι βοήθειας.

Στη συνέχεια έρχεστε εσείς με την επιθεώρηση εργασίας να καταγγείλετε αυτούς τους συναδέλφους σαν παράνομα εργαζόμενους. Και τι νομίζετε ότι πετύχατε; Την επόμενη της αποχώρησής τους γίνεται το ναυάγιο στη Σάμο και βρίσκομαι μόνος μου με ένα νέο συνάδελφο να ανταπεξέλθω στις ανάγκες του περιστατικού. Δεν είναι απαραίτητο να σας περιγράψω με λεπτομέρειες το τι διαδραματίστηκε εδώ εκείνες τις στιγμές. Μόνο ένας που έχει ζήσει παρόμοιες στιγμές θα μπορούσε να το καταλάβει. Αρκεί να σας πω ότι ακόμα και τώρα, μετά από τόσες μέρες, είμαι φορτισμένος ψυχολογικά.

Φανταστείτε τώρα τι θα μπορούσε να είχε συμβεί εάν δεν ήμουν εγώ εδώ με την πείρα των 35 ετών, αλλά κάποιο από τα νέα παιδιά.

Στο σημείο αυτό είναι οι ευθύνες που σας επιρρίπτει ο συνάδελφος Δούκας.

Το ξέρω! Θα μου πείτε ότι να φρόντιζε ο ΟΤΕ να λάβει έγκαιρα τα μέτρα του να είχε προσλάβει προσωπικό και να το είχε εκπαιδέψει.

Συνάδελφοι. Ο ΟΤΕ για τον α ή β λόγο δεν προσέλαβε έγκαιρα προσωπικό. Εμείς τι έπρεπε να κάνουμε; Να κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια και να αφήσουμε τον κόσμο να πνίγεται μη μπορώντας να ανταπεξέλθουμε μόνοι στο έργο μας; Έπρεπε δηλαδή να μας βγει η ψυχή στα ξενύχτια και τη συνεχή εβδομαδιαία εργασία; Δεν έπρεπε να ζητήσουμε από τη διοίκηση να φέρει πίσω μερικούς από τους αποχωρήσαντες;

Συνάδελφοι, δεν στραφήκατε εναντίον της διοίκησης με το να φέρετε εδώ την επιθεώρηση εργασίας, αλλά εναντίον μας και εναντίον αυτών που παρέχουμε τις υπηρεσίες μας!

Καταλάβετε το. Δεν πρόκειται για μια υπηρεσία που έχει γραφειοκρατικό έργο ούτως ώστε και ένα έγγραφο να μη φύγει δεν έγινε και τίποτα. ΕΔΩ ΣΩΖΟΥΜΕ ΖΩΕΣ.

Αντώνης Καμτσίκης ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ

Υ.Γ. Σας πληροφορώ ότι δεν ανήκω σε καμιά συνδικαλιστική παράταξη.